



In de voetsporen van de **tsaren** van Moskou tot Sint-Petersburg

VAN 21 MEI TOT 1 JUNI 2022



Van Moskou tot Sint-Petersburg

Als groot visionair had **Peter de Grote** het plan opgevat om Sint-Petersburg via waterwegen te verbinden met Moskou. De route liep van de Neva tot aan de Wolga en langs de grote meren van Karelië, tot er nog maar één stukje traject ontbrak om Moskou te bereiken. Maar het zou nog twee eeuwen duren voor het project onder Stalins bewind helemaal werd afgerond. Het 128 km lange **Moskou-Wolgakanaal** werd in 1937 plechtig ingehuldigd. Deze cruise biedt een originele blik op beide grote steden die om de beurt dienstdeden als Russische hoofdstad.

Moskou is een ronde stad. Ze werd opgetrokken rond de reusachtige rode muren en 19 torens van het Kremlin en oefent op een heel andere manier een fascinerende aantrekkingskracht uit op wie haar bezoekt. Hier ligt de bakermat van het traditionele Rusland, met bolvormige koepels en vergulde daken zover het oog reikt. Het is bijna onmogelijk om niet te vallen voor de charmes van de onvoorstelbare rijkdom die alle oude, gerestaureerde paleizen nieuw leven inblaast.

Het klassieke **Sint-Petersburg** daarentegen werd net als alle steden in de 18de eeuw gebouwd op basis van een georthonormeed plan. De straten en kanalen, met hun ontelbare bruggen, getuigen van een grote uniformiteit en een dermate indrukwekkende schoonheid dat bezoekers worden overvallen door de onweerstaanbare drang om te lopen en te blijven lopen om de kleuren en standbeelden van de stad in zich op te nemen.

TWEE HOOFDSTEDEN TWEE RIVALEN

Geen enkele stad ter wereld is vergelijkbaar met Sint-Petersburg. In tegenstelling tot de Europese steden, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan, werd Sint-Petersburg immers louter en alleen gebouwd in opdracht van Peter de Grote en zijn opvolgers. Kaden, bruggen, kanalen, grote lanen en paleizen: alles hier werd gebouwd in opdracht en de vorstelijke invloed strekt zich uit als een ware droom van steen. Moskou, waaruit de aristocratie in de 19de eeuw nooit helemaal is verdwenen, is de ware wieg van Rusland. Wie van adel was, bracht hier de winter door, en zowel op het vlak van de kunsten als van pracht en praal heerste er een voortdurende wedijver met Sint-Petersburg, waar men in de zomer naartoe verhuisde. Wie Tolstoj leest, merkt al snel dat er veelvuldig heen en weer werd gereisd tussen Moskou en Sint-Petersburg, terwijl tussen beide steden nochtans een afstand gaapt van 700 km!

Wij verwelkomen aan boord

Raymond Detrez



Raymond Detrez is een academicus, geboren in Antwerpen in 1948. Hij studeerde Oost-Europese Taalkunde en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Gent (1967-1971) en Bulgaarse Taal- en Letterkunde in Sofia (1972). In 1986 promoveerde hij tot doctor in de Slavische filologie met een proefschrift over het nationalisme op de Balkan.

Hij was van 1974 tot 1997 verbonden aan Radio 3 (nu Klara) als programmamaker. Daarnaast doceerde hij vanaf 1990 Geschiedenis van de Balkan aan de KU Leuven. Van 1997 tot 2013 was hij hoogleraar Oost-Europese Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis aan de UGent.

Hij is de auteur van onder meer het standaardwerk *Rusland – een geschiedenis* (Houtekiet 2008, herziene en uitgebreide uitgave in 2015). In 2008 werkte hij ook mee aan een vijfdelige reeks uitzendingen voor Klara over Sint-Petersburg.

In de voetsporen van de tsaren

Het programma van dag tot dag

Inclusief 9 begeleide excursies

Dag 1: zaterdag 21 mei Brussel – Moskou

Vertrek vanuit Brussel met een lijnvlucht (met of zonder tussenlanding) naar Moskou. Aankomst in de luchthaven, transfer en inscheping aan boord van het schip M/S Tchekhov. We starten met een traditionele 'brood- en zoutceremonie' (niet mogelijk bij late aankomst) en genieten van het avondeten.

Dag 2: zondag 22 mei Moskou

We gaan op ontdekking in de Russische hoofdstad en bewonderen de beroemdste locaties van de stad: de Boulevardring, het Bolsjojtheater en de Lomonosov-universiteit. Daarna bezoeken we het Novodevit-sijklooster, een van de pronkstukken van de religieuze architectuur in Moskou. 's Namiddags kunt u op eigen kracht de stad verkennen of kiezen voor een optionele uitstap. Lunch in de stad, ontbijt en diner aan boord.

OPTIONELE EXCURSIES (22 MEI)

1. Bezoek aan de nieuwe Tretjakovgalerij in Krymsky Val (namiddag)

De Tretjakovgalerij is een instelling voor Russische kunst uit de 20ste eeuw. De veelzijdige kunstcollectie van het instituut geeft een uitstekend inzicht in de vele genres uit deze periode. U kunt er inspirerend werk bewonderen van invloedrijke kunstenaars als Malevitsj, Chagall en Kandinsky.

Het museum telt drie hoofdafdelingen:

- De vruchtbare jaren van 1910 tot 1920, met

de grote stromingen van symboliek, futurisme, rayonisme en kubisme.

- De jaren van het Sovjetrealisme van 1930 tot 1950, toen kunstenaars werden opgeroepen om de arbeidersklasse te dienen.

- De jaren 1960 tot 1980.

Prijs per persoon: € 60.

2. Het Circus van Moskou (avond)

Zijn reputatie is wereldvermaard en zijn show, die voortdurend wordt herwerkt, is ongeëvenaard.

Prijs per persoon: € 90.

(te reserveren voor 15/04/2022)

Dag 3: maandag 23 mei Moskou

Vertrek in de ochtend voor een bezoek aan Sergiev Posad (voorheen Zagorsk), gelegen op 71 km van Moskou. De stad werd gesticht in de 14de eeuw door Sergej van Radonezj, patroonheilige van Rusland, en wordt door de Russen beschouwd als het Russische Vaticaan. Het centrum van deze stad is het klooster van de Heilige Drievuldigheid dat een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de Russische geschiedenis en cultuur. Het klooster herbergt drie kathedraalen: de kathedraal van de Heilige Drievuldigheid, de Hemelvaartskathedraal en de St.-Sergejkathedraal. De kathedraal van de Heilige Drievuldigheid werd versierd door de beroemde Russische iconenschilders Andrei Roublev en Daniel Tcherny.

Lunch in een traditioneel Russisch restaurant. Ontbijt en diner aan boord.



OPTIONELE EXCURSIES (23 MEI)

3. Verlichting van Moskou (avond)

We doorkruisen de stad met de bus om te genieten van de nieuwe verlichting van de belangrijkste gebouwen en de nieuwe wijken van de hoofdstad; we stoppen eveneens op de Esplanade van de Universiteit die de hele stad domineert.

Prijs per persoon: € 50.

4. Stadsverlichting in Moskou met metro (avond)

We nemen eerst verschillende metrolijnen, enkele haltes en krijgen commentaar bij de meest prestigieuze metrostations. De metro van Moskou is beroemd over de hele wereld om zijn grootsheid en de diversiteit van zijn architectuur en is het kind van Stalin (1935). Vandaag de dag bedient het 381 km lange netwerk zo'n 223 stations, die allemaal hun oorspronkelijke glansrijke uiterlijk wisten te behouden.

Prijs per persoon: € 60.



Novodevitsjikklooster



Mojkarivier



©Getty Images - metro Moskou

Dag 4: dinsdag 24 mei Moskou

's Morgens bezoeken we het Kremlin, een echte versterkte stad in de stad en hét symbool voor de macht van Moskou. Binnen de oude stadsmuren bewonderen we de paleizen en kathedralen. Een van de kathedralen gaan we ook bezichtigen. In de vroege namiddag, vertrek richting Oeglitsj. Welkomstcocktail en introductie van de bemanning. Volpension aan boord.

OPTIONELE EXCURSIE (24 MEI)

5. De Wapenkamer (ochtend)

Verplicht te reserveren bij het boeken van de cruise indien u deze excursie wilt meemaken.

De Wapenkamer maakt deel uit van het Kremlin en dateert uit de 15de eeuw. De ruimte was oorspronkelijk een ruimte voor het vervaardigen, stockeren en onderhouden van wapens en werd later omgevormd tot artistiek centrum en in de 18de eeuw tot schatkamer van de tsaren. In 1813 werd het een van de grootste musea in Rusland.

Deze prachtige verzameling wapens en wapenuitrustingen, juwelen, galakleding, troenen en koetsen biedt een beeld van 1500 jaar Russische geschiedenis. Deze excursie sluit aan op het bezoek aan het Kremlin.

Prijs per persoon: € 75.

Dag 5: woensdag 25 mei Oeglitsj

Vroeg in de namiddag komen we aan in Oeglitsj. We wandelen door dit pittoreske stadje uit de 10de eeuw. Op de plaats van het voormalige Kremlin staat de Demitrius-Bloedkerk en de Kathedraal van de Transfiguratie. De kans is groot dat een bezoek aan deze kerken wordt opgeluisterd door de gezangen van een orthodox koor. Volpension aan boord.

Dag 6: donderdag 26 mei Goritzj

Het Kirillo-Belozerskyklooster (wat zoveel betekent als het klooster van de Heilige Cyrillus aan het Witte Meer) is in ongeveer 20 minuten bereikbaar via een landweggetje dat zich door een bos met weiden en meertjes slingert. Het klooster is een perfect voorbeeld van de religieuze bouwkunst in de 15de eeuw en een bezoek is dan ook een echte aanrader. We bezoeken er ook het Iconenmuseum. In de vroege avond gaat de reis verder naar de Meren van Karelië. Volpension aan boord.

Dag 7: vrijdag 27 mei Parel van Karelië - Kizji

We varen via het Witte Meer naar het Onega-meer en zo verder richting Kizji. Dit eiland,

Unesco-werelderfgoed, is een groot openluchtmuseum met prachtige architecturale voorbeelden uit de verschillende regio's van Rusland. Zo ziet u windmolens, kerken, schuren en typische houten huisjes waar lokale ambachten worden uitgevoerd. Bijzonder is de Kathedraal der Transfiguratie met zijn 22 koepels. De in 1714 gebouwde kerk is namelijk zonder één enkele spijker gebouwd. Volpension aan boord.



Kizji

Dag 8: zaterdag 28 mei Mandroga

Via de rivier Svir varen we van het Onega-meer naar het Ladogameer. We houden halt in Mandroga, een uitgelezen plaats om heerlijk tot rust te komen tussen het natuurschoon. Eventueel kunt u het ambachtelijke 'museumdorp' intrekken om de mooi gekleurde houten huisjes, gebouwd volgens de Russische traditie, te bekijken of om een van de vele wodka's te proeven in het wodka-museum. Captain's dinner.



Kremlin



Metro Moskou

Dag 9: zondag 29 mei Sint-Petersburg

Op het programma staat deze voormiddag een panoramische rondrit door de stad, die door Peter de Grote werd gesticht en uitgroeide tot een van de mooiste steden ter wereld. Onze route voert ons langs de Nevski Prospekt met zijn vele winkels, het Paleisplein, de Admiraliteit en de Nicolaaskathedraal. We bezoeken de Petrus-en-Pauluskathedraal waar de tsaren begraven liggen. We sluiten de excursie af met een lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag bezoeken we het Hermitage Museum. Het werd opgericht door Catharina II. Onder de schatten van het museum bevindt zich een unieke collectie van Rembrandt. Lunch in de stad, ontbijt en avondmaal aan boord.

OPTIONELE EXCURSIE (29 MEI)

6. Volksspektakel (avond)

In een van de grote toneelzalen van de

stad brengt een gezelschap van een vijftigtal dansers en zangers aloude Russische volkstradities tot leven in een folkloristisch spektakel met invloeden uit alle streken van Rusland.

Prijs per persoon: € 60.

Dag 10: maandag 30 mei Sint-Petersburg

Vandaag is een tweede bezoek gepland aan de Hermitage, inclusief het gebouw van de Generale Staf en dit ter gelegenheid van het 250-jarige bestaan van het museum. Het is gelegen aan de andere kant van het Paleisplein en herbergt de kunstcollecties van de 19de en 20ste eeuw. De collectie impressionistische schilderijen, die vroeger in de Hermitage werd tentoongesteld, is een van de rijkste ter wereld en een onbetaalbare schat op zich. Andere zalen zijn gewijd aan hedendaagse kunst en tijdelijke tentoonstellingen. Vrije tijd in de namiddag of optionele excursie. Gratis shuttle terug naar de boot in de late

namiddag. Lunch in de stad, ontbijt en diner aan boord.

OPTIONELE EXCURSIE (30 MEI)

7. Catharinapaleis in Poesjkin (namiddag)

Verplicht te reserveren bij het boeken van de cruise indien u deze excursie wilt meemaken.

Het Catharinapaleis, dat is gelegen op 27 km van Sint-Petersburg, getuigt met zijn 300 m lange gevel van een ongeziene rijkdom. De symfonie van blauwe muren, zilverkleurige daken en witte zuilen is het werk van Rastrelli. De 22 zalen, waaronder de beroemde Barnsteenkamer, herbergen schilderijen uit de 17de en begin 18de eeuw, meubels, porselein, ...
Prijs per persoon: € 80.



Catharinapaleis



Sint-Petersburg, Hermitage

Dag 11: dinsdag 31 mei Sint-Petersburg

We maken een uitstap naar Peterhof, het zomerverblijf van Peter de Grote. We bezoeken het grote paleis en wandelen tussen de fontein en vergulde standbeelden in de tuinen. We sluiten de excursie af met een lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag kunt u op eigen kracht de stad verkennen of kiezen voor een optionele uitstap. In de late namiddag kunt u gebruikmaken van een gratis pendelbus naar het schip. Lunch in de stad, ontbijt en avondmaal aan boord.



Tretjakovgalerij



Christus Verlosserkathedraal

OPTIONELE EXCURSIES (31 MEI)

8. Bezoek aan het Joesoepovpaleis (namiddag)

Dit paleis ligt aan de oever van de Mojka. Het was een van de 54 belangrijkste residenties van de Joesoepovprinsen en wellicht het mooiste niet-keizerlijke paleis van de stad. De excursie voert ons door de prachtige zalen en een elegant theatertje. Verguldsels, houtsnijwerk, marmer, essences van fijne houtsoorten, zijden stoffen en schitterende kroonluchters: alles getuigt hier van de pracht en macht van de Joesoepovprinsen. Daarna gaat het naar de kelders van het paleis, waar de moord op Raspoetin, die hier plaatsvond, is uitgebeeld.

Prijs per persoon: € 60.

9. Boottocht op de kanalen (namiddag)

Sint-Petersburg wordt ook weleens het Venetië van het Noorden genoemd en een bezoek aan de stad via de kanalen leidt tot in de kleinste wijken van de binnenstad, die per bus soms moeilijk of niet te bereiken zijn. Vaar mee over de golven van de Fontanka en de Mojka en ontdek Sint-Petersburg op een originele, aangename en rustgevende

manier. Bewonder de paleizen, burgerwoningen, kerken en pastelkleurige gebouwen in de meest uiteenlopende bouwkundige stijlen. Geen enkele van de bruggen, zoals de Anitsjkov Most en de Potseluev Most, lijkt op een andere en achter elke brug zit een verhaal, een traditie of een volksgeloof waardoor deze boottocht een onvergetelijke belevenis wordt.

Uitstap enkel mogelijk wanneer het waterpeil in de kanalen voldoende hoog is.

Prijs per persoon: € 50.

Dag 12: woensdag 1 juni Sint-Petersburg – Brussel

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven. We vliegen met een lijnvlucht (met of zonder tussenlanding) naar Brussel.

Opgelet: op bepaalde toeristische plekken heersen strenge veiligheidsmaatregelen (het Rode Plein en het Kremlin bijvoorbeeld zijn niet alleen toeristische trekpleisters, maar het is ook de zetel van de Russische overheid). Bezichtigingen kunnen dus op ieder moment afgebroken of verboden worden. Rivages du Monde is niet verantwoordelijk voor onvoorziene sluitingen en doet er alles aan om in een dergelijk geval vervangingsbezoeken te regelen. De volgorde van de bezichtigingen kan wijzigen afhankelijk van de uurroosters van de boot of technische omstandigheden. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het zijn dat bepaalde aanmeerplaatsen worden afgeschaft of vervangen door andere; de beslissing daarover ligt volledig bij de kapitein, die er altijd alles aan doet om de best mogelijke oplossing voor de passagiers te zoeken. De optionele excursies gaan door vanaf 20 deelnemers. De prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Om zeker te zijn van een plaats op de bus, raden wij u aan om uw excursies voor het vertrek al te reserveren. Inschrijven aan boord kan ook, maar dan onder voorbehoud van de beschikbaarheid (betaling via kredietkaart).





M/S TCHEKHOV

In de jaren 80 werd de M/S Tchekhov gebouwd in de scheepswerven van Oostenrijk. Tijdens de winter van 2018 werd het schip volledig gerenoveerd. Het schip is speciaal ontworpen om op rivieren en grote meren in Rusland te varen. Ontdek het prachtige Rusland met M/S Tchekhov en laat u meevoeren op dit moderne en comfortabele schip.

DE KAJUITEN

De kajuiten, getint in pastelkleuren en alle met buitenzicht, laten u volledig tot rust komen. Alle kajuiten hebben één of twee ramen die uitkijken op de buitendoorgang. De Comfort-kajuiten zijn verdeeld over het hoofd- en bovendek en zijn +/- 11 m² groot. De Junior Suites, die gelegen zijn op de 3 dekken, hebben een oppervlakte van 21 m² en hebben een extra zithoek. Daarnaast zijn er de Suites van 32 m².

Iedere kajuit is uitgerust met een badkamer, douche, wastafel, toilet en een flatscreentelevisie. Bij de renovatie van het schip in 2018 is de totale capaciteit bewust beperkt tot 145 passagiers, zodat iedereen van meer ruimte kan profiteren.

EEN TRADITIONELE KEUKEN

De maaltijden gebeuren tijdens één enkele dienst, zodat er voldoende tijd is om de prachtige steden te ontdekken. Dankzij de grote panoramische ramen in het restaurant kunt u optimaal genieten van het uitzicht. De maaltijden zijn een mix van internationale keukens met invloeden van Russische smaken.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUITES

Een verwarmd binnenzwembad met uitzicht op de buitendekken. M/S Tchekhov beschikt over een moderne en volledig uitgeruste vergaderzaal, waar onze voordrachtgever zijn/haar passie voor Russische geschiedenis met u zal delen. Er is ook een kleine souvenirwinkel aan boord, een leeszaal en een zonneterras. Tijdens de cruise is er gratis koffie, thee en wifi voorzien.



PLAN VAN HET SCHIP



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Lengte: 116 m
- Breedte: 16,50 m
- Maximale snelheid: 25,6 km/u
- Diepgang: 2,8 m
- Antirolstabilisatoren
- Elektrische stroom: 220 V
- Bemanningsleden: 60
- Capaciteit: 145
- Catering: slechts 1 dienst
- Munteenheden aan boord: euro en roebel

PRIJS IN EURO PER PERSOON

Categorieën	Kajuiten	Dek	Dubbele bezetting	Individuele bezetting
C2	Comfort-kajuit (11 m ²)	Hoofddek	€ 3.450	€ 5.520
C1	Comfort-kajuit (11 m ²)	Sloepen- en bovendek	€ 3.610	-
D	Junior Suite (21 m ²)	Sloepen-, boven- en hoofddek	€ 4.295	-
L	Suite (32 m ²)	Sloependek	€ 4.750	-
S	Eenpersoonskajuit (9 m ²)	Bovendek	-	€ 4.070

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

- Lijnvluchten Brussel/Rusland/Brussel in economyclass, met of zonder tussenstop
- Luchthaventaksen (vanaf Brussel: € 180 gemiddeld tot nu toe, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij)
- Transfers luchthaven/schip/luchthaven
- Overnachtingen aan boord, in de gekozen categorie van kajuit
- Volpension vanaf het avondmaal op de 1e dag tot aan het ontbijt op de laatste dag
- Mineraalwater + 1/4 liter wijn bij alle maaltijden aan boord
- Mineraalwater tijdens de lunches in Sint-Petersburg en Moskou
- Thee of koffie bij elke maaltijd en beschikbaar in de automaten aan boord
- 3 lunches in de stad in Sint-Petersburg
- 2 lunches in Moskou-stad (inclusief 1 lunch in Sergiev Posad)
- Lunch met brochettes in Mandroga (als het weer het toelaat)
- De brood- en zoutceremonie (behalve bij late aankomst)
- De welkomstcocktail
- Traditionele Russische Samovar-theeceremonie
- Wodkaproeverij aan boord
- De in het programma vermelde excursies met toegangkaartjes en Nederlandstalige gidsen indien mogelijk, anders Engelstalig

- Activiteiten aan boord: dansavonden, lezingen over Rusland, initiatie cursus Russisch
- Gebruik van audiosysteem tijdens de excursies
- Het Galadiner van de kapitein met een glas wodka
- De diensten van een Franstalige cruisedirecteur
- Begeleiding door een Knack Cruises-team
- Conferences van de Knack Cruises-gast spreker

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

- Visum (momenteel € 120)
- Indien uw visum niet wordt geregeld door Rivages du Monde, wordt enkel de uitgiftekost aangerekend van de voucher die nodig is om een visum aan te vragen (€ 10)
- Andere dranken dan de hierboven vermelde dranken
- Optionele excursies
- Fooien (ongeveer € 7/dag/persoon, uitsluitend aan boord te betalen)
- Reisbijstands- en repatriëringsverzekering (verplicht om een Russisch visum te verkrijgen): € 30
- Verzekeringen (annulatie, bijstand en repatriëring)

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE:

Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41, **mail** naar info@rivagesdumonde.be of **stuur** bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar Rivages du Monde, Knack-cruise Rusland, Bergstraat 17, 1000 Brussel.

R
R I V A G E S
D U M O N D E